



Vårkänslor

Mina katter lever ett ganska slött liv vintertid. Vi bor i lägenhet och väntar på varmare väder. Det är för kallt för att sitta i snön i rastgården. Men nu närmar sig våren med stormsteg! Varje dag blir längre och solen skiner in på oss. Ljuset inspirerar och hormonerna vaknar till liv.

Nualas och Dantes lustar har satt fart i vinter. Snart blir Dante pappa. I brist på egna ungar kan man adoptera något annat... lurvigt... eller härlöst.

Detta NfN tillägnas ungarna i D-kullen – nu ett år gamla.

Kristin

Nuala säger HEJ! om S*Nekayahs Dixi Digitalis

Det var länge sen du hörde nåt från oss och därför tänkte jag att jag skulle få skriva själv nu när jag är stora damen och nästan vuxen! Jag överanvänder utropstecken säger matte, men det är struntprat! Det är bara min entusiastiska natur som talar!

Nu har jag börjat löpa och det är jätteroligt! Anuket, den stora, håriga, vackra, underbaaara saken som också bor här, är mitt livs stora kärlek! Hon är stor och fin och sexig och alldeles, alldeles underbar!



Hon har alltid tyckt att jag är en liten skit som borda skjutas först när revolutionen kommer, men nu när jag älskar henne så mycket så har hon nästan blivit snäll! När jag följt efter henne i flera timmar och bara tittat bedjande på henne och sjungit mina allra vackraste sånger så sätter hon till och med på mig! Och sen tvättar hon mig efteråt! Jag är så kär så jag vet inte vart jag ska ta vägen! Wille, den stora, svarta katten som jag VET är yngre än mig trots att han är dubbelt så stor brukar också vara nyfiken, men han kommer bara till om Anuket ignorerar mig för länge. En flicka har faktiskt behov! Matte sade nåt om att ringa veterinären för att ge mig p-piller. Hon började säga det när jag löpte för andra gången och jag hoppas verkligen inte att det har med mina löp att göra!

Matte har förresten en jätterolig hobby! Jag

tycker att det mesta i livet är jättejätteroligt så när jag märkte att matte och husse ibland sätter sig vid köksbordet och sätter färg på pyttesmå figurer som ser ut som människor så blev jag alldeles till mig i trasorna! Nu hjälper jag till så mycket jag bara kan! Då brukar matte sucka och säga att jag är en älskad plåga, men det tycker jag är orättvist! Jag älskar också att leka med tennsoldater!

Det enda som inte är jätteroligt och superduperintressant är när matte lyfter upp mig och borrar in näsan i min mage. Jag har inte TID, förstår hon inte det? Hon stjälar dyrbara sekunder som jag kunnat springa omkring och titta på Anuket!



Detta informationsblad ges ut av S*Nekayahs abessinier, Kristin Stenmark i Umeå.

Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från alla oss som har Nekayahskatter. Besök även www.kattkristin.se



Jag har fortfarande en stor och gosig pappa som är den bästa pappan i världen! Matte säger att han oftast undviker löpande honkatter, men mig har han fortsatt att både sova med och tvätta! Jag skulle ALDRIG uppvakta honom, hur pilsk jag än blev. Han är ju min papps!

Nu ska jag jaga en glitterboll tills jag blir yr i huvudet och sedan sitta och titta beundrande på husse tills han blir psykad och drömmer konstiga drömmar om abys som jagar honom!

Ronja får en kompis om S*Nekayahs Demi Dianthus

Här har ett nytt liv börjat för oss i och med coonisen Aladars hemkomst. Ronjas modersinstinkter har vaknat med råge och hon ska tvätta allt inom synhåll, inklusive kläder som strumpor och tröjor som råkar ligga bredvid när hon är igång. Till och med mitt långa hår ger hon sig på ibland, vilket hon hade gett upp med förut. Behöver jag nämna

att hon ser väldigt lycklig ut när hon håller på? Aladar redan vuxit om henne med några gram. Fort går det! Även Ronja har iofs gått upp lite, knappt 2,8 kg väger hon nu.

Aladar är tuffare och vildare än Ronja var som liten och mycket brottningsmatcher och jaktlekar blir det. Det är som att ha en skenande



Ronja och Aladar

Bamses sista ungar

Min finska importhane IC FIN*Proxima Herschel (Bamse) är numera kastrat och har övergått i fodervärdens ägo.

Hans två sista kullar bestod av sorrel, sorrel och sorrel. Den 18 januari föddes två honor och en hane hos Ann Wallin i Indal,

utanför Sundsvall. Mamma är IC S*Savannaketh Minya och ungarna heter Muskot, Maya och Meya. Foto nedan.

IC S*GoodNews Camellia blev mamma till två sorrelflickor och två sorrelpojkar den 23 januari. De har ännu inte några namn.



jord elefanter som far omkring i huset. Och överallt ligger sönder-tuggade toapappersrullar och blad från söndertuggade växter. Aladar pratar ovanligt mycket för att vara en maine coon. Hela tiden går han runt och gör sina små fågelkvitter och babyjam som knappt hörs, vare sig han tigger mat eller är på lekhumör. Till och med när han leker för sig själv kvittrar han. Märkligt men väldigt sött.

Vi har fått in en morgonrutin nu som går ut på att så fort väckarklockan ringer (eller klockan blir för mycket enligt dem) så kastar sig katterna på sovrumsdörren med vilda klösningar och jam för att komma in. Väl inne i sovrummet är det idel kurr och godmorgon-slickar på näsan. Det fungerar bättre än väckarklockan för den kan man stänga av men små gosesugna katter ger sig inte i första taget.

Ronja har fått beläggningar på tänderna p g a en lite för frikostig matte som gillar att skämma bort med burkmat, så nu försöker vi borsta med saltvatten och barntandborste så gott det går. Hon tycker inte att det är sååååå farligt, inte lika illa som kloklippning eller avmaskning i alla fall. Ingen mer burkmat här, tack! Nu serveras bara färs, fisk och äggula som lyxmat.

Nepp, nu ska jag återgå till mitt tentaplugg.

Åsa

Charmören Dante om S*Nekayahs Dante Datura

Dante kom till mig i maj 2006 och charmade alla oss människor omedelbart. Han blev fort allas våran lilla bebis och behövde bara pipa till så var vi (jag, Signe och Adina) hos honom omedelbart, det här knepet lärde han sig fort och än idag kan han pipa om han tycker att vi ska

komma och kela med honom istället för att vara i ett annat rum. Och än i dag låter Signe honom tålmodigt försöka dia henne.

Dante älskar att busa, speciellt BROTTRAS! (Till Adina förtret.) Han kan ligga länge och spana och vicka på rumpen för att sedan kasta sig över Signe eller Adina, speciellt roligt är det att göra det om någon av dem sover.

Vippan är favoritleksaken, annars så är bollar, mattes nagelfil och mattes teskedsmått väldigt roliga leksaker. Att matte ska muttra över att måttet försvunnit från diskstället igen och in under någon matta förstår han inte alls. Pappershögar är också roliga att dundra rakt in i så det flyger över hela lägenheten, under den första tiden Dante bodde här hade matte väldigt lite räkningar för de flesta försvann alltid på egna äventyr och kunde hittas under mattor, skostället eller under badkaret.

Eftersom idolen är Signe så måste

man alltid kolla vad hon gör och göra likadant om hon så går under täcket och sedan ut igen så måste man göra samma sak. Signe tycker också om att leka med topz och hårsnoddar och sådant så det är mycket viktigt att iakta henne och att sedan försöka göra likadant. Hittills har han lärt sig att springa efter saker matte kastar, hoppa runt dem och slå på dem lite för att sedan sätta nästan hela dem i munnen och tugga så mycket det bara går!!! Är det inte det Signe gör med dem?!



Dante hos fotografen Mari Pajanen när han var ca 6 månader.

Väntad kull i mars

S*Nekayahs Dante Datura
(N) Mayas Pride Adina

Johanna Väliatalo, Pajala

0978-710 07

070-248 96 39

Att vara utomhus är världens coolaste grej. Och koppel är helt ok. Men det känns lite konstigt att ha på sig den så man måste som "galoppera" fram i världen. Flugor – och tyvärr getingar och bin – är det roligaste som finns på sommaren. Hittills har matte hunnit ingripa varje gång man varit på väg att smälla till en sådan där rolig grej. Liiiite jobbig typ.

Dante är ett riktigt matvrak! Han äter torrfoder från djuraffär och burkmat men även allt annat som bjuds, men man måste alltid först vara lite blyg och försiktigt för att sedan kasta sig över maten!

Favoritsovplatserna är alla platser där Signe ligger men annars så kan man sova vart som helst bara man blir klappad till sömns. Och om det är så att det inte går, då brottas man med en filt eller något liknande och sedan kryper man in där under och somnar.

Bästa kompisen är Signe! Men Adina är riktigt kul hon med, speciellt att jaga, riktigt utmaning! Och förstås alla människor!

Dante är en riktigt rolig krabat med ett härligt sätt att vara, han älskar människor och att bli klappad och gosade med, man behöver knappt peta i honom så börjar han spinna. Och han tippas nästan omkull när man klappar honom för att det är sååå mysigt. Han tror så gott om både människor och djur så jag ibland nästan blir lite orolig för hans skull.

Johanna

Supernanny Dina om S*Nekayahs Dina Dicentra

Som den trogne läsaren av Nytt från Nekayahs vet är den fjärde D-ungen Dina en ambitiös extramamma till lille Erland. Erland föddes i somras och ända sen början har Dina agerat barnvakt.

Nu går hon vidare med Erlands utbildning. Mamma och pappas val av leksaker till honom är väl inte alltid så genomtänkta, anser Dina. På bilden här intill ser ni hennes bidrag. Mycket mer vettigt och pedagogiskt för en unge som snart bör lära sig jaga själv.

Grattis D-kullen ett år!

För några dagar sen blev D-ungarna ett år. Varmt grattis i efterskott till dem från gammelmatta. Mamma Siri hälsar säkert också.

Siri var lite bedrövad när hennes ungar flyttade ut. Även om hon och Nelly skötte båda kullarna tillsammans så visste de vilka som var deras egna ungar. Och Siri lekte speciellt gärna och intensivt med sina småtingar. Lilla Izzi, som blev kvar är visserligen Nellys unge. Men i brist på bättre så har Izzi fått bli Siris bästis och buskompis. Jag har faktiskt inte haft honor tidigare som varit så goda vänner som dessa är.



Dagligen rusar de runt som galningar och jagar varandra genom lägenheten. De gör imponerande snabba vändningar och höga hopp för att undvika krock med varandra eller någon annan katt som sitter i vägen. I nästa stund sitter de och tvättar varandra på huvudet. Det är skönt att få hjälp där man inte når själv.

Siri är den mest frusna av mina katter. Senaste veckan har det varit rejält kallt ute, och kylan påverkar även innetemperaturen. När det är dags att sova kryper Siri därför för det mesta in under någon yllefilt eller dyna. Ibland är det svårt att komma under helt och hållet. Då uppskattar hon lite hjälp. På natten är det längst ner i sängen vid mattes fötter som gäller. Gärna under överkastet.

I övrigt är Siri lika glad och trevlig som hon alltid har varit. Hon har blivit lite mer självständig sedan hon fick ungar. Men ändå är hon fortfarande mycket beroende av sin matte. Det märks särskilt när hon utsätts för nya situationer. När främmande människor till exempel hälsar på, tittar hon frågande på matte tills jag säger att allt är ok. Sen blir det pusskallas med besökarna.



SISTA ORDET

Nu börjar snart utställningssäsongen om för oss norrlänningar. Det är alltid lika roligt att träffa alla andra utställare/uppfödare efter vinteruppehållet. Många nya, fina kattungar har dessutom kommit till världen under vintern.

Själva utställandet tar jag med en stor nypa salt. Vi det här laget vet jag att det kan gå ungefär hur som

helst beroende på konkurrensen för dagen och på vilken domare man har tilldelats.

Samma katt kan ena dagen ha dålig färg och kort svans, medan den dagen därpå blir bäst i sin färg och nominerad till slutpanelen. En rasstandard innehåller alltid möjlighet till personlig tolkning. Detta får man acceptera. Men samtidigt är det vik-

tigt att man som uppfödare tänker till om vilken typ av aby man vill föda upp. Det är ändå omöjligt att göra varje domare nöjd. Håll dig till den typ du gillar bäst och förr eller senare går trenden åt det hållet.

Vi ses på Björkastakattens utställning i Umeå den 24-25 mars!

Kristin