



Vintervila

Det har varit skönt med en vinter i lugn och harmoni. Inga vilda kattungar som väcker en på nätterna, ingen osämja mellan katterna. Nelly, som tidigare var mobbad, törs nu röra sig fritt utan att behöva titta sig över axeln.

Katter mår väldigt dåligt av att leva under stress. Det gör även jag. Så nu njuter vi alla av lugnet och friden.

Kristin

Siris sötnosar

Numera är min Siri kastrerad. Men hon hann får tre kullar med charmiga abyungar som fertil. Om de är bara hälften så intensiva och kärleksfulla som sin mamma så är de



riktig myskatter. Detta nummer av Nytt från Nekayahs tillägnas några av Siris bedärande busfrön.

Varmt tack för alla foton och hälsningar ni skickar! Det värmer verkligen i hjärtat på "gammelmatte".

Åsas Ronja

Matte Åsa håller på att utbilda sig till läkare. Men av bilden här intill att döma är det inte alltid så lätt att fördjupa sig i studierna med en sällskapssjuk abykompis i närheten...



Annas Dina

I samma kull som Ronja föddes viltfärgade Dina. Hon har ett halsband med en sändare på sig när hon går ut. Matte och husse vill kunna spåra henne om hon kommer på avvägar. Det hände en gång att hon lyckades bli instängd ett par dagar i ett sommarhus och orsaka sin familj stor oro och sömnlöshet. Dina har fått en kull med abyungar, och hennes nästa planeras till sommaren.



Linda B:s Dante

I Siris första kull föddes även fawnpojken Dante. Han fick ungar uppe i Pajala innan han blev en lekfull kastrat och flyttade till Boden.

Lindas Z:s Harry

I Siris andra kull överlevde tyvärr bara en unge – blå prinsen Harry. Kanske blev han lite extra bortskämd... Tur att är lika omhuldad hos sin nuvarande husse och matte.

Linda berättar: Här kommer foton från i julas då underbara Harry hittade en ny plats i solen på bänken i

Detta informationsblad ges ut av S*Nekayahs abessinier, Kristin Stenmark i Umeå.
Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från
alla oss som har Nekayahskatter. Besök även www.kattkristin.se



Coola Harry



hallen som snabbt blev en favorit.

I morse verkade han dock lite putt över att matte skulle iväg till jobbet tidigt och kom inte och "morgongosade" som han annars gör. Vi har varit hemma över jul och katterna har verkligen fått mycket uppmärksamhet och sällskap.

Jennys Bella

Bella är till stor glädje för hela familjen, och hon verkar trivas bra. Hon springer omkring i full fart, men är smidig så det blir inte så många olyckor. Bara en blomkruka i golvet än så länge!

Roligast är när vi lägger duschen i badkaret, och hon kan "jaga" vattenstrålen. Det verkar inte bekymra henne det minsta om hon blir blöt. Springa upp och ner för alla trappor är också roligt.

Nybakt bröd är just nu det godaste som finns - frågan är hur nyttigt det är för henne?

Kasota gillar INTE när hon ska jaga hans svans, då fräser han, och hon lägger sig blixstill och platt som en pannkaka. Då ser han lite förvånad ut. I övrigt inget bråk alls!



DK*Saltvig's Webster blev pappa till Siris sista kull, där bl a Bella föddes. Webster kallas numera Zack och nya matte skickade en färsk bild för att visa hur stor och tjusig han blivit.

Min pappa, som brukar vara stor kattmagnet, blir ignorerad. Han är lite sur över det. Däremot spinner Bella högt när min mamma är på besök, och vill gärna ligga på bröstet. Jag är mer poppis än Daniel, men jag är ju hemma hela dagarna.

Kasota blir utsläppt genom ytterdörren, och kommer in genom kattlucka i källaren som bara går åt ett håll just nu. Bella kikar lite när han går, men visar inget intresse än för att försöka smita som tur är.

Det där flanksnittet var ju jättebra förresten, hon har inte verkat påverkad alls av såret, eller slickat på det. Nu har pälsen börjat växa ut ordentligt, men det tar tid. Konstigt att inte fler veterinärer gör flanksnitt.

Här har Bella hittat en varm och mysig plats bakom kompisens Kasotas rumpa.



SISTA ORDET

Emellanåt händer det sig att en kattuppfödare får en speciellt snygg kattpojke i en kull. Med lite tur växer han upp till en attraktiv och trevlig hankatt.

Uppfödare X blir stolt över sin snygga hane och lånar ut honom till ett par andra uppfödare. Hans söner och döttrar ärver flera av pappans goda egenskaper. Fler uppfödare frågar ifall de får para

sina honor med honom. Smickrande, tycker uppfödare X. Och inte dumt heller att för en gångs skull kunna dra in lite pengar på sin hobby.

Uppfödare X skickar runt sin fina hankatt mellan olika uppfödare i Nordeuropa. Han bor några månader här och några månader där. Hinner just och pass anpassa sig till sitt nya hem innan han ska flytta igen.

Efter ett par år kommer han hem igen till uppfödare X. Han är då så sönderstressad att han har ådragit sig en obotlig sjukdom. Den fina hankatten avlivs.

Skicka aldrig din hankatt på parningsturné! Para aldrig din hona med en sådan hane! Se till att ingen kan tjäna pengar på djurplågeri!

Kristin