



NEKAYAHS



Sommartider

Som vanligt tillbringar jag och katterna sommaren på landet i vårt sommarhus i skogen. Katterna får gott om motion och mental stimulans. Jag får ro nära naturen och själsfrid bland blommorna i min trädgård.

Det är underbart att få rapporter från "gamla" kattungeköpare! Och nedan får vi veta mer om ett gäng pigga 10-åringar.

Kristin

10-årsjubileum!

Den 25 maj fyllde S*Nekayahs C-kull 10 år. Denna kull var min första blå hona Elpis Eirenes enda kull och pappa till ungarna var EC S*Lejonkattens Cleo. Eftersom kullen föddes hos en fodervärd så hoppades jag förstås på en hona att behålla för vidare avel. Men det blev fem hanar! Tre blå och två sorrel. Fodervärden blev nog utmattad av att ha hand om fem tickade terrorister i tolv veckor för hon var inte intresserad av fler kullar. Jag kunde ta tillvara kombinationen ändå tack vare möjligheten att låta Cosmos få en kull som vuxen.

Alla fem bröderna fick flytta åt olika håll i norra Sverige. Tyvärr dog Casper redan i unga år (påkörd av en bil). Men de andra fyra lever i högönskelig välmåga i sina toppenheim. Här kommer några rader om dem.



Milan (via Janne)

Milan (Carisma) mår bara bra. Han har vuxit på bredden de senaste åren, men det är fortfarande fart i honom.

Jag själv blev sambo för fem år sedan, med Annika och hennes dotter Ronja, då 15 år. De hade aldrig haft katt eller tänkt tanken på att skaffa katt så det tog lite tid innan de hade vant sig. Framförallt för att Milan märkte av deras osäkerhet och struntade fullständigt i vad de sa åt honom. Men det löste sig efter ett tag och Milan kunde acceptera att de hade en åsikt.

Vi gifte oss för tre år sedan och bor nu i en trea i Kiruna, med en egen ingång och en stor gräsmatta bakom huset som katterna kan härja på.

Den andra katten som vi hade, persern Ivar, fick cancer i början av 2008 och vi fick ta bort honom. Han var då elva år. Milan blev ensam under ett halvår medan, framförallt, min fru letade en ny katt. Min fru ville absolut inte ha en till aby i huset. "Det räcker med Milans fart", tyckte hon. Så i höstas köpte vi en ny perser, han är smokefärgad och heter Milton. Han kommer från Piteå och var sex månader när vi köpte honom.



Fast nu när det har dykt upp en kattunge i hemmet så märker man att det inte är samma fart på Milan som det har varit, åldern har ändå börjat ta ut sin rätt, kan tänka... Milan hänger med ett tag men tröttnar relativt fort och blir istället sur om Milton vill fortsätta busa med honom. Milan har ändå funnit sig till rätta med sin nya kompis och de leker och sover gott tillsammans.

Om fler C-bröder >>>

Detta informationsblad ges ut av S*Nekayahs abessinier, Kristin Stenmark i Umeå.
Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från
alla oss som har Nekayahskatter. Besök även www.kattkristin.se





Abbe (via Ragnhild)

Vi ville sända en hälsning på Abbes (Carusos) 10-årsdag! Han är piggare och vackrare än någonsin. En riktigt stilig jubilar! Han blir mer och mer kommunikativ ju äldre han blir. Han är målmedveten och smart och vet hur han ska fånga mattes uppmärksamhet med både tassar och svans.

Cosmos (via Susanne)

Cosmos är en herre med stark integritet och gott självförtroende. Han har mycket bestämda uppfattningar om vad han vill göra och inte och låter inte någon sätta sig på honom. Trots att han numera är till åren kommen uppskattar han lek och bus och jagar gärna sina kattkompisar Joker och Cindy.

Som ung blev han synskadad på grund av en medicinförgiftning. Numera är han i det närmaste blind, men det verkar inte påverka honom nämnvärt. Det märks egentligen bara om man råkat ställa något där det inte brukar stå något, då kan han gå rakt in i det och bli lite konfunderad, men han blir ytterst sällan rädd.



tämligen likgiltig inför främmande människor. Hans gos är lika intensivt som hans sorrelfärg! :-)

Conrad

Det var ett tag sen jag hörde av Conrad. Men jag utgår från att han mår fortsatt bra med sin hundkompis. På bilden nedan ser ni dem båda på ett julkort från 2007.



SISTA ORDET

Inom raskattvärlden är det ett stort NO-NO att släppa ut sin katt fri. Och med tanke på hur dystert statistiken är för lösgående katter när det gäller livslängd och det stora antalet önskade kattungar är det lätt att förstå. Men som så ofta är verkligheten aldrig svart-vit.

När jag bor i stan på vintern är

det självklart för mig att hålla mina katter inne. De har en rastgård som de kan gå ut i, men är inte länge där då de är lite frusna av sig.

Sommaren är en helt annan visa. Jag köpte mitt sommarhus inte bara för min skull utan även för katternas. Här finns bara en granne och ingen biltrafik. Tomten omges av skog och hästhagar.

Smittsamma sjukdomar och vilda djur är inte alls en så stor fara som ofta påstås. Det viktigaste att ta hänsyn till är däremot:

- Biltrafik.
- Grannar som inte gillar katt.
- Risker att bli instängd.
- Möjlighet att gömma sig på en trygg plats vid oväder/faror.

Kristin