



## En vår med kattungar

*För två år sedan sa jag mig själv att aldrig mer ha två kullar samtidigt... Men om jag lät det gå några veckor mellan parningarna denna gång skulle det väl bli lättsammare?*

*Nu i efterhand kan jag förstås inse att det hade varit bättre att båda kullarna fötts samtidigt, så att Siris lille grabb slapp vara ensam. Det är ju alltid lätt att vara efterklok.*

*Kristin*

## Harry är här

Siris H-kull föddes den 2 februari. Den sistfödda ungen – en blå hona – var tyvärr död vid födseln. Men två stora och pigga ungar myste i alla fall med sin mamma det första dygnet. Sedan blev dessvärre även den andra blå honan snabbt dålig och avled. En obduktion visade att hon hade en öppning i matsäcken som gjorde att all mjölk hon diade hamnade i bukhålan.

Jag har aldrig förr haft en ensam kattunge. Det känns för sorgligt att han nu måste växa upp utan syskon. Han missar ju så mycket när han inte har någon i samma ålder att sova ihop med, att sparka och tugga på och att leka med.

Kattungar som växer upp ensamma

blir extra starkt präglade på människor. Det har fördelen att de blir sociala och trevliga. Baksidan kan vara att de kan bli påfrestande klängiga och ibland har svårt att avgöra hur hårt man kan attackera händer och fötter. Kattungar lär ju varandra hur man leker. Men ungar lär sig också gränsdragning av sin mamma. Och med tanke på att Siri lekte mycket med sin förra kull, tror jag att hon kommer att lära Harry "kattvett".

## Första tre veckorna

Namnet Harry Humulus kommer sig av att teve visade en film om Harry Potter samma kväll som Siris ungar föddes. Harry är en variant av Henry, som betyder hemmets härskare. Och det passar väl en aby. Humulus är det latinska namnet på klätterväxten humle.



Harrys första tre veckor har varit lugna. Han är en mycket snäll och fridsam kattunge. Med god omvårdnad från sin mamma och fri tillgång på mat så finns det ju inte heller mycket att klaga på för honom. Han gillar att sitta i mitt knä och behöver säkert också mer kontakt och stimulans än kattungar med syskon gör.



*Detta informationsblad ges ut av Kristin Stenmark, S\*Nekayahs abessinier i Umeå. Nytt nummer kommer när intressant information har inkommit från alla oss som har Nekayahskatter. Besök även [www.kattkristin.se](http://www.kattkristin.se)*

## Bästa vänner

Visst kan vuxna abessinierkatter ha stort nöje och sällskap av varandra och kanske leka jaktlekars tillsammans. Men det är mer sällsynt att de verkligen vill ligga och mysa tätt ihop någon längre stund.

Här kommer dock ett par bilder som visar att abysar verkligen kan vara bästisar!



*S\*Nekayahs Irma Ismene (Siris syster) pysslar om sin kompis Totte.  
Foto Anders Hedström, Skellefteå.*

*S\*Nekayahs Felix Foxtrot (Izzis bror) med sin bästa vän Kazaj.  
Foto Annelie Gunnarsson, Umeå.*



## Izzi ska bli mamma

Söta och blyga Izzi är två år vilket är en passande ålder för katthonor att få sin första kull. Eftersom hon är PRA-bärare måste hon paras med en PRA-fri hane. Det begränsar urvalet. Men jag hittade en snygg hane i Stockholm som jag tror passar henne utmärkt. Bättre öron och pälskvalitet än hon har. Samtidigt ändå bra, varm färg. Med hennes korta, söta huvud och glödande färg borde det vara en bra kombination.

Den 13 januari kom S\*Amharinjas Florindo (foto ovan) på besök hos oss. Vi hade hittat resenärer som kunde hjälpa till med hans transport, men han fick bara vara en vecka i Umeå. Skulle det räcka?

Jodå, Izzi tyckte att han var en snygging. Hon började löpa efter tre dagar och tyckte uppstod. Nu har halva dräktighetstiden gått och Izzi har fått en liten rund mage. Hon äter och sover mycket. Och hon snokar runt efter ett lämpligt bo.

Underligt nog är Izzi inte speciellt intresserad av lille Harry. Hon tycker att han är otäck och undviker honom. Idag har Harry flyttat ut ur garderoben och ner på sovrumsgolvet. Förmodligen blir han då mer tillgänglig för de av husets katter som eventuellt vill lära känna honom närmare.

Jag hoppas Izzi tar chansen att lära sig ett och annat om hur man tar hand om en kattunge. Det kan hon ha nytta av om fyra veckor. Till påsk kommer hennes ungar!



*S\*Graviljas Laguna är en fin juniorpojke som på tre utställningar hösten 2007 blev Best in Show alla gånger!  
Uppf/äg Johanna Väitalo, Pajala.  
Pappa: S\*Nekayahs Dante Datura  
Mamma: (N) Mayas Pride Adina*

## SISTA ORDET

På Svenska Katters diskussionsforum dyker då och då upp trådar där kattägare beklagar sig över att deras katt är alltför krävande och jobbig. Speciellt nattetid. I december svarade en brittuppfödare (Ellie) ett sådant inlägg med följande mycket kloka ord:

*"Alla vill ha sociala katter, men samtidigt vill många att katten ska ha en på- och avknapp där de själva bestämmer när den sociala samvaron passar dem."*

Jag håller fullständigt med! När man har en katt måste man vara beredd att offra något av sin egen

bekvämlighet. Speciellt raskatter är avlade på att vara människotillvända. Det handlar ju om en familjemedlem vars behov måste tillfredsställas så långt som möjligt.

Behöver katten närhet, kel och bus – ska den ha det!